

## Κύπριος Ευρωβουλευτής τα 'βαλε με το Ελληνικό Αλφάβητο

14/11/2008 14:28 Στην κατηγορία : [Εθνικά Ζητήματα](#) | [ΥΠ.ΕΘ.Α.](#)

[Αιπαναδοιμωσειαιφσει παρωντωσ αρθρου](#) , από:

[www.hellasforever.gr](http://www.hellasforever.gr)



Κατά καιρούς ο Κύπριος Ευρωβουλευτής Μάριος Ματσάκης έχει στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, άλλοτε αρνητικά και άλλοτε θετικά.

Ο γιατρός που σπούδασε και έζησε πολλά χρόνια στην Αγγλία και στράφηκε στην πολιτική, κάνει λόγο τώρα για κατάργηση της ορθογραφίας και πολλών γραμμάτων και διφθόγγων του

Ελληνικού αλφαβήτου.

"Την απλοποίηση της ελληνικής γραφής ζητά ο κύπριος ευρωβουλευτής Μάριος Ματσάκης, με σχετική εισήγηση που υπέβαλε προς τον υπουργό Παιδείας της Κύπρου Ανδρέα Δημητρίου. Την πρόταση του κοινοποίησε και στους Έλληνες ευρωβουλευτές.



Ο κ. Ματσάκης προτείνει στον Κύπριο υπουργό τη σύσταση μιας ολιγομελούς επιτροπής γλωσσολόγων, οι οποίοι θα μπορούσαν, εμπεριστατωμένα να ενδιατρίψουν επί του θέματος και να δώσουν μια επιστημονικά έγκυρη πρόταση για τον εκμοντερνισμό/ απλοποίηση της Ελληνικής γραφής.

Στην επιστολή του ο Κύπριος ευρωβουλευτής παραθέτει ως "τροφή για σκέψη" τα εξής:

1. Να καταργηθούν τα γράμματα "η" και "υ" και να αντικατασταθούν από το γράμμα "ι".
2. Να καταργηθεί το γράμμα "ω" και να αντικατασταθεί από το γράμμα "ο".
3. Να καταργηθούν οι εξής συνδυασμοί γραμμάτων και να αντικατασταθούν ως εξής:  
"αι"----> "ε", "ει"---->"ι", "οι"---->"ι", "υι"---->"ι", "αυ"---->"αβ", "ευ"---->"εβ"
4. Να καταργηθεί η χρήση του "γγ" και να αντικατασταθεί από το "γκ".
5. Να καταργηθεί το τελικό γράμμα "ς" και να αντικατασταθεί από το γράμμα "σ".

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω αλλαγών, αναφέρει ο .ευρωβουλευτής, το Ελληνικό αλφάβητο θα έχει μόνο 21γράμματα (α, β, γ, δ, ε, ζ, θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, π, ρ, σ, τ, φ, χ, ψ) και ένα μόνο δίψηφο (το "ου").

Ο κ. Ματσάκης υποστηρίζει ότι η απλοποίηση της Ελληνικής γραφής "καθίσταται αναγκαία μέσα στα πλαίσια μιας τάσης ενωτικής πορείας των γλωσσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, μια τέτοια αλλαγή θα καταστήσει την Ελληνική γραφή πιο απλή και πολύ πιο εύχρηστη. Ιδιαίτερα όσον αφορά την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και σε σχέση με μεγάλο αριθμό ατόμων που έχουν διάφορες μορφές δυσλεξίας".

πηγή: [madata.gr](http://madata.gr)

### Διλαδί να γράφουμε κάποις έτσι; ; ; ; ;

Μήπως να καταργήσουμε και εντελώς τα Ελληνικά για να ικανοποιηθεί περισσότερο ο κύριος Ματσάκης και να γράφουμε greeklisch, να εναρμονιστούμε πλήρως με τους Άγγλους; Αλλά τι άλλο θα περίμενε κανείς, στην Αγγλία σπούδασε, ίσως να έχει και διπλή ιθαγένεια, τα Αγγλικά είναι σαν μητρική του γλώσσα, τώρα θα κάθεται να μπερδεύεται, αν το ρήμα θέλει ω, ή αν ο πληθυντικός αριθμός θέλει οι, καταργήστε τα όλα ρε παιδιά, τίποτα να μην μείνει όρθιο, να μην έχουμε ούτε ιστορία, ούτε πατρίδα, ούτε γλώσσα επειδή έτσι θέλουν οι γείτονες Σκοπιανοί, οι φίλοι Ευρω-πέη, και τώρα και οι αδελφοί Κύπριοι.

Κύριε Ευρωβο(υ)λευτή, δεν χρειάζεται να αφαιρέσεις πολλά γράμματα από το Ελληνικό αλφάβητο για να μιλήσεις Ελληνικά, μερικά ν κόψε και θα τα μιλήσεις τέλεια, τώρα αν θες να τα γράψεις, γράφε τα πρώτα στο word, βάλε και την αυτόματη διόρθωση στην ορθογραφία και είσαι έτοιμος...δεν φτέμε σε τίποτα να βλέπουμε τι γλώσσα μας σκοτομένι κε κατεστραμένι επιδί έτσι σου ίρθε εσένα μια μέρα να το πέξισ γλοσσολόγος.

Αλίθια, τους τόνους τι λες; να τους καταργίσουμε κε αφτούς\* εντελός; Θα μου κόψισ πολλές μονάδες στην ορθογραφία επιδί έβαλα τόνους;

\*Στο αφτούς μπορώ να πο ότι με μπέρδεψες, λες: αυ-->αβ. Κε όταν δεν ακούγετε β αλλά φ τι κάνουμε; φ=β; καταργούμε κε το φ μεγάλε γλοσσολόγε;

Στραβωθήκατε; Εγώ να δείτε! Χώρια που είδα κι έπαθα να καταφέρω να γράψω την Ελληνική του Ματσάκη.

**Πρωθήστε το mail αυτό για την ενημέρωση του κόσμου για τη νέα αυτή και δόλια ανθελληνική επίθεση, με το πρόσχημα δήθεν του εκσυγχρονισμού της (ήδη επικίνδυνα ρημαγμένης τα τελευταία χρόνια) γλώσσας μας!**

**Υ.Γ.: ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ ΚΑΙ Ο ΧΕΝΡΙ ΚΙΣΣΙΓΚΕΡ: Ο Ελληνικός λαός είναι δυσκολοκυβέρνητος και γι' αυτό πρέπει να τον πλήξουμε βαθιά στις πολιτισμικές του ρίζες. Τότε ίσως συνεισθθεί. Εννοώ δηλαδή, να πλήξουμε τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα, ώστε να εξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητα του να αναπτυχθεί, να διακριθεί, να επικρατήσει για να μη μας παρενοχλεί στα Βαλκάνια, να μη μας παρενοχλεί στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, σε όλη αυτή σε όλη αυτή τη νευραλγική περιοχή μεγάλης στρατηγικής σημασίας για μας, για την πολιτική των ΗΠΑ.**

**Σας παραθέτω τον ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ειρωνικό πρόλογο του συγγραφέα Γιάννη Φραγκούλη μέσα από το βιβλίο του «Το χρονικό ενός κλωνοποιημένου θεού» που κυκλοφόρησε το 2005 από τις εκδόσεις ΙΕΡΑ ΕΛΛΑΣ. Η μόνη σωστή λέξη είναι η λέξη: «Λάθος».**

**ΑΝΤΕΙ ΠΡΩΛΩΓΟΥ.**



Αγαπιτέι μου συμπωλοίτες!

Δαιν ίμε Αλβανώς λαθρωμαϊτανάστοις. Ούται Πακοιστανώς λαθρωμαϊτανάστοις. Οίμε αίνας **Αίλινας** λαθρωμαϊτανάστοις απώ τω Πακειιστάν. Μοίν μαι κωρωιδέβετε κε σιγκνώμοι αν μου ξαίφιγαι καμοία παιρεισπομαίνει, αλλά αφτεί που με ανάγκασαν να λαθρωμαϊτανασταίφσω, μου κλαίψανε τα πναίβματα, τοις ψοιλές, δασοίαις, παιρεισπομαίνες κε αφείσαναι μώνων τεις ωξίαις. Τουλάχιστων, μπωρό ακόμα κε γράφο ωρθωγραφοιμαίνα, χοροίς **λάθος**. Αγαποιτεί σοιναίλιναις.

Αφτώ τω βοιβλείω, αφοιαιρόναιται σαι αικήνους που βρείθισαν να μάθουμαι τιν γλώσα μας καλλοίταιρα. Που βρείθισαν να δούμαι ώτι τώσαις χειλιάδαις χρώνεια δαιν μοιλούσαιμ σοστά, κε μας αίκαναν να πούμαι των δαισπώτι Παναγειότι, να δούμαι των Χροιστώ φαντάρω και τιν Παναγεία αιποισκαιπτίριο γειά να μας κάνουν να καταλάβουμαι τω λάθως μας κε να μάθουμαι αιποιταίλους να μοιλάμαι σοστά Αιλινοικά. Τους εφχαριστούμαι που μας αίδιξαν των αλοιθινώ Άι Βασοίλοι, ω ωπίος δαιν ίνε αφτός αλά ω Άι .....Στοδιάλο.

Τόρα πλαίον τα πεδοιά μας θα ροτάναι αν θα αίρθι ω Άι Στοδιάλο γοιά να τους φαίρι τα δόρα. Όλι μαζοί ας αναφονίσουμαι: Ζίτο τω ΠΑΣΩΚ !!!! Ζίτο ει αναβοίσι τις αρχέας Αιλοινεικείς γλλόσας. Ζίτο ει Αίλοιναις λαθρωμαϊτανάσαις τις Αιλάδας μας. Ζίτο ι μάρκα τσοιγάρων «Αίθωνς!!!» Τω Αίθωνς μας διλαδί.

Ζίτο ει καιρατάδαις που χρισοπλειρόναιμ γοιά να κάθωντε στοις καραίκλαις τεις βουλείς κε να μας ποίνουν τω έμα αντοί γειά αναπαικτοικώ. Κε ταίλως, να εφχαροιστείσο κοι αιγό τιν κοιβαίρνισει τις Αμαιοικείς. Όχοι ώτι μου πρωσαίφαιραι τοίπωτα, αλά απλά απώ σινείθιοια. Γειατοί να τω κρίπσομαιν άλοστα; E, min xehniomaste re gamoto ke mas parexigisoune ke pathoume tipota hirotero, giati tora pou mas akriwinane ke tin vazelini, den ine keros gia iroismous.

Eeee, tou Kisinger pia. Του Kisinger!!! (Opos diladi leme : Του en poles amarties peripesontos andros.)

**Θ**α χρησιμοποιήσω όσο χιούμορ μου απόμεινε, για να το κάνω σχοινί να σας βγάλω από το πηγάδι. Κάθε γέλιο σας, κι ένα βήμα προς την έξοδο. Κάθε ψυχοπλάκωμα που θα νοιώσετε σε ορισμένα κεφάλαια, και μία ανάσα ελευθερίας και ανάκτησης χαμένων γνώσεων.

Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκρισή σας στο πρώτο μου βιβλίο και για τα δεκάδες e-mail που μου στείλατε. Καθώς κι εκείνη την μητέρα που μου έγραψε ότι επιτέλους το παιδί της διάβασε ένα βιβλίο και το διάβασε όλο. Φανταστείτε να ήμουν και συγγραφέας. Και την Ελληνίδα ποιήτρια Δ.Α. με βραβευμένη ποίηση σε Ελλάδα κι εξωτερικό που παρότι είχα εσκεμμένα εκφράσεις πεζοδρομίου στο βιβλίο μου, δεν με κατέκρινε αλλά με παρότρυνε να συνεχίσω.



Μην ξεχάσω να ευχαριστήσω και τις καλόγριες της αρχιεπισκοπής που τηλεφώνησαν στον εκδοτικό μας οίκο και απείλησαν ότι θα με αφορίσουν αν δεν αποσυρθεί από την κυκλοφορία το βιβλίο μου στο οποίο γράφω μέσα ότι η Παναγία δεν έμεινε έγκυος με τον κρίνο, έχω να πω τα εξής:

«Κυρίες μου. (ή μάλλον...δεσποινίδες μου) Σας ευχαριστώ για τα υπέροχα και όλο σεβασμό και αγάπη λόγια σας. Λόγια σαν κι αυτά που είπε ο Χριστός, δηλαδή να αφορίζουμε τον καθένα που έχει αντίθετη γνώμη. Τηρείτε στο έπακρον την διδασκαλία του, περί αγάπης και συγχωρέσεως. Άλλωστε, αν ο κόσμος μας ήταν γεμάτος παπάδες και καλόγριες, μόνο με κρίνους θα μένατε έγκυες οι γυναίκες. Αν βέβαια υπήρχε άνθρωπος επί γης, μιάς και θα είχατε σταματήσει την γονιμοποίηση **με την αγαμία σας**. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω για κάτι. Επειδή τελευταία άλλαξα σπίτι και πήγα σε λιγάκι μικρότερο, μην μου στείλετε τον αφορισμό μου σε χαρτί μεγαλύτερο των 666 mm γιατί δεν θα χωράει στο σαλόνι μου. Και μην ξεχάσετε να υπογράψετε στο τέλος, και να βάλετε το όνομά μου με μεγάλα φωσφορούχα γράμματα ούτως ώστε να κάνω οικονομία και στο ρεύμα τα βράδια. Και κάτι τελευταίο. Την Κυριακή του Πάσχα σας, το 2002, η γυναίκα μου θα γεννήσει δίδυμα αγοράκια. Τι; Που το ξέρω; Μου το είπε ο άγγελος που έκανε το υπερηχογράφημα και φόραγε κι αυτός άσπρα και πληρώθηκε 5.000 δραχμές. Και με προσέβαλε κιόλας. Μου είπε ότι του έκλεψα δύο όμοιους κρίνους. Αλλά μην στεναχωριέστε. Αφορίστε με εσείς κι εγώ θα τα βαπτίσω Μουσουλμανάκια, θα κάνουν και παρέα με τους Ταλιμπάν και θα τους διδάσκουν το Δωδεκ-άθεο.

Σας ευχαριστώ θερμά και πάντα να μιλάτε χωρίς να σκέπτεστε. Ο αλογατάς που φτιάχνει παρωπίδες, θα 'χει πολύ δουλειά.»

Παράκληση προς τις γυναίκες: **«Κορίτσια, μην βάζετε λουλούδια εκεί από κάτω. Μπορεί να πάθετε καμία ζημιά !!!»** Βίτσιο κι αυτό ρε παιδάκι μου! Γι' αυτό με λέγατε ανώμαλο και εγώ ο φουκαράς νόμιζα ότι κάτι δεν κάνω καλά;

**Μετά Ελληνικής Τιμής, (το οικοδόμημα που δεν καταφέρατε ακόμη να ρίξετε)**

Ο πάντα (όχι) δούλος σας,

**Γιάννης Φραγκούλης.**

**Ά - Χριστος.**