

Τρίτη 26 Ιανουαρίου σωτηρίου έτους 2010 ε.μ.ε. (Έτσι Μας Είπαν)



Εδώ σε αυτή την χώρα έχουμε δει και βιώσει τα πάντα αλλά ο κόμπος δεν λέει να φτάσει στο χτένι. Ίσως να φταίει το ότι δεν έχουμε μαλλιά και το χτένι δεν μας χρειάζεται, ή ότι η καράφλα

είναι εντός κι εκτός της κεφαλής.

Πρόσφατα είδα μία διαφήμιση στην τηλεόραση (*κοινώς, κιτίον προσηλυτισμού κι εμπεδώσεως ξένων πράξεων και ιδεών με το ζόρι*) που έλεγε ότι όποιος δεν βοηθά τους αναπήρους ή τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι «ρατσιστής». Σώνει και καλά να κατονομάζουν ρατσιστή τον οποιοδήποτε. Η λέξη αυτή έχει γίνει φωμοτύρι τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα και τα τελευταία 3 την τρώμε στην μάπα καθημερινά, άσε που μας έχουν κατασκευοφαντήσει και στον έξω κόσμο.

Ρατσιστής, ηλίθιοι που κατασκευάσατε αυτή την διαφήμιση, δεν είναι αυτός που δεν βοηθάει τους προαναφερόμενους. Η σωστή και ακριβής μα πάνω απ' όλα όχι κατασκευασμένη έκφραση, είναι άσπλαχνος, άκαρδος, σαδιστής, μισάνθρωπος, μουνόπανο. Ναι, καλά διαβάσατε, **μουνόπανο**. Αν δεν γουστάρετε, καταργήστε την λέξη από τα λεξικά. Από μένα θα ακούτε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί κάθε λέξη έχει την δική της δόνηση όταν προφέρεται εκεί που πρέπει, την στιγμή που πρέπει, σε αυτούς που πρέπει.

Ακολουθεί διαφήμιση για τον καρκίνο του μαστού κι ο καναλάρχης έχει θολώσει στην οθόνη τις θηλές από το στήθος για να μην προσβάλλεται η δημοσία αιδώς. Το βλέπει ο γιος μου, με ρωτάει γιατί έχουν κρύψει το στήθος και του απαντώ: «Επειδή είναι σοβαροφανείς θρησκευόμενοι κάφροι παιδί μου. Κρύβουν κάτι που έχουμε όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη, ακόμη και τα ζώα. Περίμενε και θα σου αποδείξω ότι μας δουλεύουν ψιλό γαζί». Κάνω αλλαγή καναλιού και πλέον βλέπουμε καθαρά όχι μόνο τις θηλές αλλά και την τρύπα του όζοντος από μπρος και από πίσω, να κωλοτρίβεται (*κι άλλα πράγματα*) με μία άλλη τρύπα άλλου όζοντος. Βλέπεις παιδί μου; του λέω. Εκπαιδευτική ταινία για το πώς να κάνεις σεξ. Ο σκηνοθέτης παραδίδει λάθος μάθημα. Δεν μπορούν 2 γυναίκες να τεκνοποιήσουν κάνοντας αυτά, χρειάζεται μία γυναίκα κι ένας άντρας. Δύο γυναίκες στο ίδιο κρεβάτι ή δύο άντρες στο ίδιο κρεβάτι, λέγονται λεσβίες και πούστηδες. Αν όμως τολμήσεις να τους το πεις θα σε κατονομάσουν «ρατσιστή».

Στην καλλίτερη περίπτωση, απλά «αθυρόστομο».

Φαντάσου λοιπόν από σήμερα έναν κόσμο όπου οι άντρες θα πηγαίνουν με άντρες και οι γυναίκες με γυναίκες κι αναλογίσου το πόσο τυχερό θα είναι ένα μωρό που κατάφερε να γεννηθεί.

Ο πλανήτης θα καταρρεύσει χωρίς αναπαραγωγή του ανθρωπίνου είδους, μόνο τα τετράποδα θα μείνουν. Σε λίγη ώρα το ίδιο κανάλι που έκρυβε τις θηλές (βυζιά λέγονται) δείχνει μία ταινία με ακριβοπληρωμένους πρωταγωνιστές να κάνουν σεξ σε κρεβάτι, πάτωμα, τραπέζι, πόμολο πόρτας κι άλλα σημεία του σπιτιού.

Αυτή την φορά τα βυζιά φαίνονται ολοκάθαρα, «καυλωμένα» μέχρι το ταβάνι, αλλά όχι μόνο τους. Ακολουθεί και η υπόλοιπη ανατομία του σώματος. Του άντρα όμως **ΠΕ** γιατί δεν φαίνεται; Γιατί το κρύψανε; **Αυτό** είναι ο πραγματικός ρατσισμός σκεπτόμενων ανθρώπων που έχουν φτάσει στο φεγγάρι. Να απεχθάνονται το ίδιο τους το είδος, το ίδιο τους το σώμα. Δημιουργείται από μικρή ηλικία, όταν από παιδάκι σε σέρνουν με το ζόρι στις εκκλησίες και στα κατηχητικά και σου εμπεδώνουν ότι είναι αμαρτία να δείχνεις το γεννητικό σου όργανο. Εντάξει, δεν είπαμε να το βγάλουμε έξω στην πλατεία Ομονοίας και να κάνουμε επίδειξη μεγέθους, αλλά ξεχνάμε ή δεν σκεφτόμαστε πλέον κάποια πράγματα που τα έχουμε ολοφάνερα μπροστά μας. Το ότι η απόκρυψη των γεννητικών οργάνων θεωρήθηκε αναγκαία και καθιερώθηκε, για έναν και μόνο λόγο. «Να μην μολύνεται το γεννητικό όργανο ή να μην τραυματιστεί». Μετά έγινε μόδα, σκελέα, σώβρακο, σλιπάκι Κάλβιν Κλάιν, μποξεράκι. Δεν ξέρω αν έχει κι άλλες πατέντες. Νομίζω πάντως ότι με μία καλοραμμένη τσουτσουναρχιδοθήκη κι έναν φελλό στον κώλο και πάλι γίνεται η δουλειά, πάλι προστατεύεται αυτό που χρίζει προστασίας, αλλά ας μην είμαστε και ακραίοι. Ποιός όμως μπορεί να δώσει τον ακριβή ορισμό του ακραίου;

Ίδια είναι και η περίπτωση της καμπάνας των εκκλησιών.

Η καμπάνα δημιουργήθηκε για λόγους ασφαλείας, να ειδοποιεί το ένα χωριό το άλλο για επίθεση πειρατών ή για φωτιά για να τρέξουν προς βοήθειαν. Η εκκλησία το εκμεταλλεύτηκε και την έκανε αναπόσπαστο χριστιανικό σύμβολο, για να το έχουμε εμείς τώρα σε ΚΑΘΕ γειτονιά να μας σπάει τα παπάρια σε ώρες κοινής ησυχίας, να μας ξυπνάει όποτε θέλουμε να ξεκουραστούμε από την σκληρή δουλειά της ημέρας ή της εβδομάδας και να μην έχουμε δικό μας ούτε ένα Σαββατοκύριακο χωρίς να μας ξυπνήσει από τις 5+30 το πρωί με σπασμένα τα νεύρα έως και τις 8, έτσι, για να μην ξεχάσουμε να πάμε στο συγκεκριμένο σημείο δήθεν για να ακούσουμε τον λόγο του θεού, αλλά κυρίως για να ακουμπήσουμε λίγα από τα χρήματα που βγάλαμε από την δουλειά μας ώστε να έχουν φαγητό κι αδούλευτα οι παπάδες.

Φιλόπτωχο; Άσε καλλίτερα. Αυτό είναι στα όνειρα και στα λόγια. Τόσος χρυσός, ασήμι, ζαφείρια και διαμάντια στα άμφια και σκεύη, παραμένει ζωντανός για να μπορέσει άνετα να πεθάνει ένας άνθρωπος από την πείνα. Αυτό με την καμπάνα δεν είναι καθιερωμένο κι εμφυτευμένο με το ζόρι στην ανθρώπινη ψυχολογία; Δεν είναι βιασμός ψυχής με το βαμπάκι; Θρησκείες; Δώσαμε, δώσαμε. Να φύγετε. Να πάτε αλλού. Γιε μου, του λέω, πάω μία βόλτα έξω με το αμάξι. Εσύ «εκπαίδευσε» τους οφθαλμούς σου όσο θες, αλλά πρόσεξε μην πάει και βγάλεις λάθος συμπέρασμα ότι για να μην κάνεις παιδιά πρέπει να πας με άντρα. Αν δεν θες παιδιά, απλά φόρα καπότα. Οι πούστηδες δεν γεννιούνται, **γίνονται!!!!**

Μπαίνω στο αμάξι, αφού πρώτα τσεκάρω αν υπάρχει στο πίσω τζάμι ακόμη αναρτημένη η επιγραφή που λέει: «το άλλο μου αμάξι είναι Ferrari» και πάω μία βόλτα στην παραλία. Στο φανάρι νάσου και μούρχεται ένας **ΛΑΘΡΟ**μετανάστης **ΕΠΟΙΚΟΣ** πακιστανός με έναν τζαμοκαθαριστήρα και μου τον χώνει σε ανύποπτο χρόνο στο τζάμι κι αρχίζει να καθαρίζει τα... ήδη καθαρά. Του ρίχνω ένα χοντρό χέσιμο, κάτι για τον Αλλάχ ξεβράκωτο στ' αγγούρια και τις μουσουλμάνες παρθένες (από μπρος) του παραδείσου τους και φεύγω φανερά τσαντισμένος. Σε καναδυό φανάρια παρακάτω, άλλος πάλι Πακιστανός κάνει έφοδο, βγάζω έξω από το παράθυρο το πλαστικό πιστόλι που μοιάζει αληθινό, το στριφογουρίζω σαν τον Ελληνο-Κινέζο επιθεωρητή **Καύλα Χαν** με ύφος Βαγγέλη Ρωχάμη κι ο ΛΑΘΡΟ αλλάζει πορεία για άλλο αμάξι. Στο αμάξι αυτό οδηγός ήταν ένας άλλος.... Πακιστανός, ο οποίος δεν δέχτηκε καν να τον αφήσει να πλησιάσει. Τον έβρισε στην γλώσσα τους και μετά αφού άναψε πράσινο έφυγε.

Τί συμπέρασμα βγάζουμε εδώ; Ότι:

«Όποιος είναι Έλληνας είναι ρατσιστής κι απάνθρωπος κι όποιος είναι ξενόφερτος και ΛΑΘΡΑΙΟΣ είναι άνθρωπος και ΕΛΛΗΝΑΣ.» Όταν ούτε εκείνοι θέλουν ο ένας τον άλλον, δεν τρέχει μία. Όταν δεν τους θέλουμε εμείς, τρέχουν πολλά.

Τείνω ν' αρχίσω τις αναπολήσεις, ότι κάποτε κοιμόμουν στην βεράντα με ανοιχτές τις πόρτες χωρίς να φοβάμαι ότι θα με κλέψουν ή σκοτώσουν, κάποτε κυκλοφορούσα στην Αθήνα ότι ώρα γούσταρα τα βράδια, κάποτε πήγαινα τα βράδια στην παραλία με την γκόμενα και τώρα δεν μπορούμε να πάμε γιατί θα μας βιάσουν και τους 2, κάποτε οι παππούδες μας έλεγαν παραμύθια και οι γιαγιάδες είχαν αρχίδια. Το κακό άρχισε να γίνεται όταν τα αρχίδια σιχάθηκαν τους ιδιοκτήτες τους κι αποφάσισαν να μεταναστεύσουν. Από τότε που οι νεο-παππούδες

σταμάτησαν τα παραμύθια και έγιναν Ελληνοπώληδες κι Ελληνολάτρες φιλόσοφοι του κώλου και οι νεο-γιαγιάδες «αρχίδια γιαγιάδες». Τα αρχίδια έπεσαν στην θάλασσα, το έμαθαν αυτό οι αλλοδαποί που δεν είχαν από αυτά και έρχονταν με την σέσουλα μπουλούκια με τις φουσκωτές βάρκες και πήδαγαν καταμεσής στο παγωμένο πέλαγος μπας και βρούνε κάποιο από αυτά, το φορέσουν και γίνουν άντρες. Κι εσείς, που νομίζατε ότι πηδάνε στην θάλασσα για να τους λυπηθούμε και λόγω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να τους μαζέψουμε. Για να πιάσουν ένα αρχίδι έπεφταν μέσα. Τώρα που το μάθατε, μπορείτε να μην έχετε τύψεις κύριε πρωθυπουργέ και λοιποί βουλευτές όλων των ανθρωπιστικών (και ουδενός Ελληνίζοντος) κομμάτων, πάρτε τους πίσω τ' αρχίδια που σας κλέψανε και στείλτε τους στην μαμά πατρίδα τους. Αν είναι εκτός της χώρας τους και μάλιστα με Ελληνική υπηκοότητα, τότε ΠΩΣ διάολο θα την στηρίξουν;

Είναι προδοσία να απαρνείται κάποιος αυτό που είναι για να γίνει κάτι άλλο που δεν είναι. Έστω κι αν γεννηθούν εδώ, αν ο ένας από τους 2 γονείς δεν είναι Έλληνας δεν δικαιούνται την υπηκοότητα, δεν παύουν να είναι υπήκοοι άλλης χώρας που για κάποιο λόγο βρίσκονται εδώ. ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ όσα κερδίσαμε εμείς και οι πρόγονοί μας, σε κανέναν. ΠΟΥ ήταν όλοι αυτοί επί Τουρκοκρατίας; Πού ήταν στον Α΄ και Β΄ παγκόσμιο πόλεμο αν δεν ήταν στην χώρα τους; Όταν δεις κάτι που δεν σου ανήκει δεν πας να το κλέψεις, προσπαθείς να έχεις με τίμιο τρόπο κάτι σαν κι αυτό που είδες. Στην προκειμένη περίπτωση, η ελευθερία λόγου, έκφρασης, εργασίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας.

Ποιός ΜΑΛΑΚΑΣ από εσάς έφυγε κι άφησε το κλειδί πάνω στην πόρτα; Βρισκόμαστε στα πρόθυρα του να λέμε όχι «εδώ είν' Ελλάδα» αλλά «εδώ ΗΤΑΝ Ελλάδα». Δεν αρνούμεθα σαν άνθρωποι την βοήθεια σε κανέναν συνάνθρωπό μας αλλά όχι και να πεθάνουμε εμείς για να ζήσουν άλλοι. Δεν το καταλαβαίνετε επειδή πατάτε σε έδαφος. Για αλλάξτε σκεπτικό και μεταφέρετε με την φαντασία σας το Ελληνικό έδαφος να είναι ένα μικρό πλοιάριο που χωράει πάνω του μόνο 100 άτομα. Με 110 βουλιάζει. Με μία θαλασσοταραχή βουλιάζει και με 101. Η θαλασσοταραχή αυτή είναι στις μέρες μας, αυτή η δήθεν οικονομική κρίση. Θέλετε να βγούμε από αυτήν και να έχει ο κόσμος φαγητό να τρώει, εργασίες για να βγάζει το φαγητό αυτό και οι πραγματικά άνεργοι να είναι μονάχα οι τεμπέληδες;

Πολύ απλά, ΔΙΩΞΤΕ τους λαθρομετανάστες πίσω στις πατρίδες τους. Έχουν ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ πατρίδα για να κατεδαφίσουν, δεν χρειάζεται να κατεδαφίσουν την δική μας ούτε με τα βίαια ήθη και έθιμά τους ούτε με τις εργασίες που κλέβουν από τους Έλληνες και

μένουμε εμείς άνεργοι για να έχουν να τρώνε εκείνοι, ούτε με τις συμμορίες και πακιστανο-αλβανο-ρωσο-κινεζομαφίες που έχουν κατοικοεδρεύσει στην χώρα μας σαν τον καρκίνο.

Είμαστε ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ Έλληνες, θέλουμε την ελευθερία μας. Δεν την αποκτήσαμε για να μας έχουν 300 χρυσοπληρωμένοι αρχικαριόληδες φυλακισμένους πίσω από γυάλινα διαφανή κάγκελα. Ελπίζω το παρακάτω σχεδιάγραμμα, έστω και πρόχειρο να σας δώσει μία ιδέα για το τί συμβαίνει, στην πράξη. Αφιερωμένο εξαιρετικά σε κάτι Τσίπρηδες και λοιπούς παπαρολάγνους που λυτούνται τον κάθε λαθρο-ξενόφερτο που με εξαιρετική ηθοποιία την οποία θα ζήλευε κι ο πιο φτασμένος ηθοποιός του Χόλυγουντ, βγάζοντας κροκοδείλια δάκρυα και πλαστικές εκφράσεις πόνου και φτώχιας και εκμεταλλευόμενοι το Ελληνικό φιλότιμο, σε κάνουν να τους λυπάσαι.

Σε αυτόν τον χώρο που ανήκει σε ΕΜΑΣ



Χωράμε μόνο ΤΟΣΟΥΣ.

Και όχι ΤΟΣΟΥΣ.

Γιατί τότε θα γίνουμε ΕΜΕΙΣ οι λαθρομετανάστες της πατρίδας μας αφού μας εκτοπίζουν έξω από τα σύνορά μας και διεκδικούν ότι ανήκει και ανήκει σε ΕΜΑΣ.

**ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ ΟΠΟΙΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΝΗΚΕΙ;
ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ ΟΠΟΙΟΣ ΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΑ;
ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ.
Η **ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΟΧΙ**, ΟΤΑΝ Η ΜΑΝΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΙΜΠΟΥΚΤΟΥ
ΚΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΤΙΟ ΠΟΛΟ ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕΣ ΕΔΩ,
ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΑΝ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΔΩ.
ΣΕΒΑΣΟΥ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΟΥΛΑΣ - ΠΡΟΔΙΔΕΙΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ.**

Όπως λυπήθηκαν αυτοί εμένα 3 φορές που μου λήστεψαν το σπίτι, 2 φορές που μου έσπασαν τα δόντια, δύο φορές που πήγαν να με μαχαιρώσουν και μία φορά που λήστεψαν και σχεδόν μαχαίρωσαν τον 12χρονο τότε γιο μου στην στάση του λεωφορείου ενώ επέστρεφε από το σχολείο. Την γλίτωσε μετά από παρέμβαση ενός περαστικού. Κι ενώ πήγα μόνος μου κι ανακάλυψα τους δράστες και μάλιστα την στιγμή που διακινούσαν ναρκωτικά και τους τράβηξα και βίντεο, η αστυνομία δεν ήρθε να τους συλλάβει, για να μην.... απασχολήσει περιπολικό από την εργασία του. Περατζάδα, καφέ στο τιμόνι και να γράφουνε κανέναν οικογενειάρχη επειδή δεν φορούσε ζώνη. Ο Έλληνας αγαπητοί μου, δεν υποφέρει από την γρίπη των χοίρων ή όποια άλλη ίωση. Από το ίδιο του το σώμα υποφέρει, που κάποιος δεν βρίσκεται να του σπάσει τα χέρια και τα δάχτυλα για να σταματήσει επιτέλους να βαράει μαλακία. Το πολύ το τάκα-τάκα αδυνατίζει τον εγκέφαλο. Δείτε το παπαδαριό. Δεν αγγίζουν το πτηνό τους καθόλου, νηστεύουν και είναι... πασίχοντροι. Σταματήστε να το βαράτε γιατί θα σας μαραθεί.

Τουλάχιστον με αυτό επάνω σας έχετε την πιθανότητα να επιστρέψουν τ' αρχίδια που χάσατε.

Όμως, ξεχνάμε και το περιβόητο **Άρθρο 120** του Συντάγματος. Αυτού που βρίσκεται ακριβώς επάνω στην πλατεία Συντάγματος και περιέχει μέσα 300 επιβήτορες που τους πληρώνουμε αδρά για να μας πηδάνε ενώ δεν δηλώσαμε καν ομοφυλόφιλοι. Εντάξει, τί στην τσέπη, τί στην κωλότσεπη, το ίδιο είναι.

Ας το κάνω εδώ λοιπόν μία κόπια πάλι έτσι όπως το είχα διακωμωδήσει πρόσφατα και συνεχίζω.

ΤΜΗΜΑ Δ'

Ακροτελεύτια διάταξη

Άρθρο 120 (Yeeeeeeeeee-haaaaaaa !!!!!)

1. Το Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την Ε΄ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Ιουνίου 1975.

2. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

Παραδόξως, έχουν ξεχάσει να αναφέρουν κάτι για το θρήσκευμα ή το έκαναν επίτηδες; Πατρίδα και Δημοκρατία. Για πρώτη φορά ο θεός είναι στην απ' έξω μεριά.

3. Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτήν, δίδεται μόλις αποκατασταθεί η (νέα) νόμιμη (?) εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.

Τί εννοεί εδώ ο ποιητής; Μα το αυτονόητο φυσικά. Ότι ο κάθε πρωθυπουργός και βουλευτής μπορεί να ανεβαίνει ανενόχλητος στο κρεβάτι μας, να μας κλείνει το μαγαζί, να ξεπουλάει Ελληνικά εδάφη σε άλλες χώρες, να καταπολεμά την ανεργία στην.... Κίνα εισάγοντας εδώ πράγματα που ΕΜΕΙΣ παράγουμε, να χαρίζει το μισό ή ολόκληρο ή κάποια κιλά από το Ελληνικότατο όνομα **Μακεδονία** στα Σκόπια ή σε όποιον πληρώσει τα περισσότερα, να νομιμοποιεί λαθρο-Μετανάστες και να τους Ελληνοποιεί για να πάρει την ψήφο τους, να τους έχει στα ταμεία ανεργίας που είναι για τους ΈΛΛΗΝΕΣ σε κάποια άτυχη στιγμή της ζωής τους, να χαρίζει εδάφη του κοσμάκη που κοιμάται στα παγκάκια στην ξεφτιλισμένη την εκκλησία, να της χαρίζει επίσης δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο εφόσον δεν πληρώνουν φόρους και τους επωμιζόμαστε εμείς, κλπ, κλπ, κλπ. **ΣΚΑΤΑ !!!**

Τί λέει η παράγραφος 3 στην συνέχεια; Τί εννοεί; Ότι πρέπει να πάει ο Έλληνας και να καταγγείλει τα δεινά που έπαθε σε κάποιους αρμόδιους από τους επόμενους καβαλάρηδες μας κι εκείνοι να έρθουν με ένα χαρτάκι, να βάλουν σε στάση προσοχής τον θύτη πρωθυπουργό ή οποιοδήποτε από αυτά τα 300 δίποδα της βουλής και να τους διαβάσει τις αμαρτίες τους.

-- Κωστάκη, Γιωργάκη, Σημιτάκη, Οποιοδηποτάκη, ήσασταν άτακτα παιδιά, κάνατε αυτό κι αυτό και κλέψατε και ξεπουλήσατε. Υποσχεθείτε ότι δεν θα το ξανακάνετε. Έτσι; Κι εσύ Μπουμπούκο. Εντάξει;

-- Ναι κύριε νέε δικέ μας επίτροπε, δεν θα το ξανακάνουμε.

-- Ωραία, συγχωρείστε και εφόσον σας απάγγειλα τις κατηγορίες, είστε έτοιμοι να φύγετε. Και μην ξεχάσετε να κρύψετε καλά τις πλάκες χρυσού και το χρήμα στην Ελβετία. Αφήστε και μία πλάκα χρυσού στην γωνία κάτω από την γλάστρα για τον κείνον τον εκβιασμό. Ξέρετε εσείς.

4. Η τήρηση του Συντάγματος **επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο** εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.

Μάλιστα. Θα κατονόμαζα την 17N σε πατριωτική οργάνωση, αλλά επειδή δεν ασχολήθηκε με την τήρηση του Συντάγματος παρά μόνο με φόνους πολιτικών προσώπων, την κατονομάζω τρομοκρατική. Το θέμα είναι όμως ότι δεν τρομοκρατούσαν τον

απλό λαό αλλά μονάχα τους πολιτικούς. Άρα δεν είναι εξ ολοκλήρου τρομοκρατική, είναι ημι-(παρά κάτι ψιλά)-τρομοκρατική. Δηλαδή, το σκιάχτρο που τρομάζει τις ακρίδες που τρώνε τα σπαρτά που με τόσο κόπο έσπειρε ο αγρότης, να τα πουλήσει και να βγάλει λεφτά για να ζήσει και οι ακρίδες τα τρώνε, είναι τρομοκράτης; Όπου «ακρίδες» βάλτε..... ξέρετε εσείς, εγώ δεν λέω τίποτα.

Άρα λοιπόν. Έχουμε σε κάποια χρονική στιγμή ένα Σύνταγμα να καρατηδιέται, να το καταστρέφουν κάποιοι, να μας εκμεταλλεύονται επειδή έχουν την εξουσία και να μας κάνουν μία Ελλάδα για τα σκουπίδια. Και κάποιοι ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ που τελείωσε πιά η αναπνοή τους, βγάζουν το κεφάλι έξω από το νερό για να αναπνεύσουν. Και ΤΟΛΜΟΥΝ, επειδή ο αέρας τους ανήκει, να πάρουν τα όπλα, τους νυχοκόπτες, τα εντομοκτόνα και τα σταυροκατσάβιδα και να μπαγλαρώσουν στο ξύλο τους σφετεριστές του αέρα τους, της ζωής τους δηλαδή. Ε, τώρα αν βρέθηκαν μερικοί και έκοψαν τα πόδια και τα χέρια μερικών σφετεριστών με το αλυσοπρίονο, ΠΟΥ ρε γαμώτο είναι το αδίκημα; Αφού η παράγραφος 4 λέει ξεκάθαρα να αντισταθούν με ΚΑΘΕ ΜΕΣΟΝ. Αλυσοπρίονο βρήκαν, αλυσοπρίονο χρησιμοποίησαν. Εκτός κι αν εννοούσε ο γράφων του άρθρου 120, κάποιο **ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟΝ**.

Κι έρχεται ο Νώντας ο υδραυλικός με ένα Τανκ που περίσσεψε στον πατέρα του από τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. Και τους τα κάνει λίμπα εκεί μέσα και επαναφέρει το Σύνταγμα στα σύγκαλά του. Μεταφορικό μέσον δεν είναι; Εκτός κι αν δεν σε μεταφέρει.

Αυτά τα άτομα, αυτούς τους πατριώτες, θα τους χώσουνε μέσα σε μία φυλακή πολύ βαθιά και θα τους κατονομάσουν τρομοκράτες. Επειδή τόλμησαν να πολεμήσουν για τα όσα αναφέρει η παράγραφος 4. Είστε ελέφαντες κύριοι, θα τους πουν.

-- Όχι, δεν είμαστε ελέφαντες κύριε, είμαστε άνθρωποι.

-- Δεν είστε άνθρωποι, είστε ελέφαντες.

-- Μα προ ολίγου μας αποκαλέσατε κυρίους.

-- Ε, μας ξέφυγε. Είστε ελέφαντες.

-- Εντάξει, είμαστε ελέφαντες. Μπορούμε να φύγουμε τώρα;

-- Όχι δεν μπορείτε.

-- Γιατί καλέ; Αφού αυτοί της παραγράφου 3 έφυγαν καλέ. Γιατί καλέ εμείς δεν μπορούμε καλέ; Ε καλέ;

-- Επειδή εσείς δεν είστε βουλευτές.

Β. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του αρχικού κειμένου του Συντάγματος και του κειμένου στη δημοτική, **επικρατεί το αρχικό κείμενο.**

Ναι, φυσικά. Παίζετε με την νοημοσύνη μας όσο δεν πάει.

Ο Καραϊσκάκης είπε στους Τούρκους: «Κλάστε μου τον Μπούτζον». Στην νέα δημοτική λέμε: «Κλάστε μου τον Πούτσο». Χμμμ ναι, έχετε δίκιο. **Κλάστε μας τον Μπούτζον** λοιπόν.

Γ. Το ψήφισμα αυτό ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τώρα εξηγείται το γιατί μας κοροϊδεύουνε όλοι. Κάποιος σκέφτηκε μία μαλακία, την συζήτησε με τους υπόλοιπους ίδιας λογικής και μετά την δημοσίευσε. Και μας έχουν ανέβει όλοι οι αλλοδαποί στα κρεβάτια, απαιτούν ίσα δικαιώματα με τους Έλληνες, η ΑΕΚΑΡΑ παίζει με 10 ξένους κι έναν Έλληνα από το Μπαγκλαντές αλλά εμείς επιμένουμε ότι έχουμε Ελληνικό πρωτάθλημα.

Κάτι δεν πάει καλά στην χώρα του σεξ. Ανάψτε κάνα φως σύντομα γιατί.....

Και μην πετάτε το σαπούνι στο πάτωμα στα σκοτεινά. Δεν θα το δει κανείς για να σκύψει να το σηκώσει.

Δ. Ο Πρόεδρος της Βουλής να υπογράψει και να δημοσιεύσει το παρόν ψήφισμα.

Και το έκανε !!! Ναι γαμώτο, το έκανε !!!

Να υπογράψει και να δημοσιεύσει. Χωρίς να το **ΔΙΑΒΑΣΕΙ !!!**

Ελλαδάρα, δεν θα πεθάνεις ποτέ. Μόνο κοίτα να ασκημύνεις λίγο, γιατί είσαι τόσο ωραία γκόμενα που όλοι θέλουνε να σε πηδήξουν. Και το πολύ το πήδημα, το βαριέται κι ο παπάς.

Αθήνα, 6 Μαρτίου 1986. (24 χρόνια μαλακία)

Πειραιάς, 9 Νοεμβρίου 2009. **ΑΙΣΧΥΛΟΣ.**

Αυτάααααα.....

Αφού υπάρχει το άρθρο 120, γιατί δεν μαζευόμαστε μία παρέα 11.000.000 ατόμων μονάχοι μας και να τον εφαρμόσουμε στο έπακρον μέχρι την παραμικρή άνω τελεία; Άντε 1.000.000 ατόμων, να εξαιρέσουμε τα γυναικόπαιδα και τους πούστηδες.

Επειδή ο φόβος του **ενός** μόνου του ότι θα βρεθεί πίσω από τα σίδερα, είναι ο ίδιος φόβος που έχουν οι 1.000.000 ο καθένας **μόνος** του.

Τα χαμένα αρχίδια που λέγαμε νωρίτερα. Είδατε που δεν βρίζω κι ότι η κάθε λέξη έχει τον λόγο ύπαρξής της;

Πάμε στο αεροδρόμιο. Εκεί είναι ένας κινέζος κι ένας μελαμψός. Ρωτάει η κοπέλα από την έκδοση εισιτηρίων αυτούς τους 2 στα Ελληνικά αφού είδε Ελληνική ταυτότητα και διαβατήριο: «Πού πάτε;» «Ντου γιου σπικ ίνγκλις;» της απαντάνε. «Ναι» απαντάει αυτή, «αλλά αφού είστε Έλληνες γιατί να σας μιλήσω στα

αγγλικά;» ΜΠΕΕΕΕΕΕΕ..... έκανε το λιοντάρι.... **γαμώ την παναγία μου!!!!!!!!!!!!**

Αυτοί θα είναι οι καινούριοι Έλληνες; Χαλάσαμε και χρειαζόμαστε ανταλλακτικά; Ή μήπως είναι οι καινούριοι «φορολογούμενοι;;;»

Κι ερωτώ.

Όταν στο σπίτι σου ένα μέλος έχει οικονομικό πρόβλημα δεν θα το βοηθήσεις; Όταν το σπίτι σου είναι σε κακή κατάσταση δεν θα το ανακαινίσεις; Στο σπίτι μας ποιος ζει; Ο γείτονας ή εμείς; Αν ζει ο γείτονας τότε να του ζητήσουμε τα χρήματα για την ανακαίνιση του σπιτιού μας εφόσον εκείνος είναι μέσα και το χάλασε κι εμείς έξω στο κρύο και δεν φτάνουμε να γρατσουνίσουμε τον ουρανό.

Κι αν ο γείτονας είναι μέσα στο δικό μας σπίτι, εμείς ήμαστε μέσα στο σπίτι του γείτονα αντιστρόφως; Απλά μαθηματικά πρώτης δημοτικού. Τα σημερινά παιδιά βγαίνουν «τρελοί» Φωστήρες.

Αν λοιπόν η Ελλάδα είναι το ΔΙΚΟ ΜΑΣ σπίτι, οφείλουμε να το ανακαινίζουμε με ΔΙΚΑ ΜΑΣ έξοδα, να μην δανειζόμαστε από τον γείτονα. *(Ευρωπαϊκή Ένωση)*

Το κράτος, δηλαδή αυτοί οι 300 του «Δεντονείδα», δανείζεται από τις τράπεζες οι οποίες τράπεζες οφείλουν την ύπαρξή τους στα δικά μας χρήματα, στις δικές μας καταθέσεις. Το κράτος μετά επιστρέφει αυτά στις τράπεζες με τόκο, αλλά εμείς τα πραγματικά αφεντικά των τραπεζών λαμβάνουμε ως τόκο ένα ΑΡΧΙΔΙ και αβάσταχτα μπόλικες άδικες φορολογήσεις ακόμη και στον αέρα που αναπνέουμε, συν ότι στο τέλος πρέπει να τους πούμε και ένα μεγάλο: «Ευχαριστούμε 300 !!!»

Όταν χρεοκοπούν μία ολόκληρη χώρα δεν πάει στο φρέσκο κανείς τους. Όταν ένας από εμάς δανειστεί ένα ευρώ για να φάει κι αργήσει να το επιστρέψει, τον αποκαλούν κλέφτη και τον χώνουν στο μπουντρούμι.

Επειδή βάση λογικής ΕΜΕΙΣ είμαστε το κράτος και χωρίς ομιλούντα ΙΔΙΑ γλώσσα δίποδα με 2 χέρια πέντε δαχτύλων έκαστο και χούφτας, κράτος δεν δύναται να υπάρξει, ούτε καν αγέλη, τότε μάλλον θα πρέπει ο υψηλά ιστάμενος *(ότι ανεβαίνει κατεβαίνει)* αντί να δανείζεται χρήματα από εμάς μέσω του ζωντανού κουμπαρά μας *(τραπεζικοί λογαριασμοί και τόκοι ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ)* να τα ζητήσει ευγενικά απευθείας από εμάς, αφού ΠΡΩΤΑ μας δώσει **σαφείς εξηγήσεις** για το ΠΟΥ θα πάνε αυτά τα χρήματα και τί θα αποφέρουν στο σπίτι έτσι ώστε να μην γκρεμιστεί και να έχει πάντα στέρεες βάσεις μιάς και είμαστε επάνω και μέσα του.

Έτσι δεν θα χρωστούσαμε σε κανέναν και θα βρισκόμασταν να μας χρωστάνε. Προς τί οι εισαγωγές σε ντομάτες Αφρικής και σε τσιπούρες Τουρκίας αφού κι εδώ έχουμε από τα ίδια; Κι αν οι Τσιπούρες ήταν Ελληνικές και πήγαν για καφέ στην Τουρκία κι εκεί

τις ψάρεψαν; Οι ντομάτες; Δεν μυρίζουν καλά εδώ; Πατάτες; Δεν παράγουμε εδώ πατάτες και πορτοκάλια με τους τόνους; Γιατί να εισάγουμε και να χρεωνόμαστε εφόσον έχουμε τα ίδια κι από εδώ; Τότε παντρέψου την γυναίκα σου αλλά ξενοπήδα, δείχνει το ποτήρι με το γάλα στα παιδιά σου αλλά δώστο να το πιει άλλος, δούλεψε μιά ζωή να χτίσεις σπίτι και μόλις το τελειώσεις βάλε άλλον μέσα και εσύ κοιμήσου σε σκηνή.

Εξ ου και οι χτένες – τσατσάρες που λέγαμε στην εισαγωγή του παρόντος βδελύγματος. Άμα έχεις καράφλα από μέσα πώς να την χτενίσεις; Κι άμα δεν προσέξεις το σπίτι σου, έχεις την εντύπωση ότι θα στο προσέξουν οι άλλοι; Θα περιμένουν να πέσει για να σου πάρουν το οικόπεδο σε τιμή ευκαιρίας. Τί εννοώ; Δεν ξέφυγα καθόλου από το θέμα όπως ίσως φαίνεται.

Αναλογισθήκατε ποτέ τον λόγο που ξεφυτρώνουν διάφορα σουπερμάρκετ από το πουθενά; Αφού υπάρχει ανεργία και πάμε για πτώχευση. Έτσι δεν μας λένε;

Ανεργία υπάρχει επειδή τις δουλειές τις κατέχουν ΛΑΘΡΟμετανάστες που σύντομα θα Ελληνοποιηθούν αν δεν προλάβετε. Ποιός θα βάλει το χεράκι του πάνω σε αυτό; Όλες οι εταιρείες ξένων συμφερόντων που ανοίγουν πολυκαταστήματα εδώ στον χώρο μας χωρίς να ξέρουμε ποιός διάολο τους έδωσε την άδεια να το κάνουν, ποιός τους **πούλησε** την γη για να χτίσουν τα υπέρογκα οικοδομήματα. Έστω και κομμάτι-κομμάτι, η γη είναι πουλημένη στους ξένους και μόνο με έναν πόλεμο την παίρνεις πίσω. Πώς θα άνοιγες ένα πολυκατάστημα ή σουπερμάρκετ αν δεν είχες ΣΙΓΟΥΡΗ πελατεία; Τα εκατομμύρια ΛΑΘΡΟμετανάστες που έχουν κατακλύσει τον Ελλαδικό χώρο είναι η σίγουρη πελατεία τους και πάνω σε αυτήν θα ποντάρουν, δεν αφήνουν το χρυσάφι να φύγει. Τί κι αν κάτσουν στον σβέρκο μας; Τί σε ενοχλεί εσένα αν καίγεται το σπίτι του άγνωστου 500 μέτρα απέναντι ή αν έχασε την περιουσία του, όταν εσύ βγάζεις κέρδος το λιγότερο 1.000.000 ευρώ την ημέρα; Αν καεί το δικό σου με τα κέρδη μιάς ημέρας χτίζεις άλλα 5-10 σπίτια. ΝΑ ποιοί είναι οι αληθινοί ρατσιστές. Πώς λέγονται αυτοί που μισούν άπαντες εκτός από τον εαυτό τους; Μισάνθρωποι ή κάπως αλλιώς; Πείτε το εσείς να μην το πω εγώ, για να κατηγορήσετε μόνοι σας τον εαυτό σας για την φράση που θα πείτε.

Ρατσισμός είναι το να παράγεις ας πούμε τουριστικά κεραμικά αγγεία εδώ σε αυτόν τον χώρο, χιλιάδες χρόνια τώρα κι αντί να τα αγοράζεις σαν καταστηματάρχης από τον Έλληνα βιοτέχνη προτιμάς να τα αγοράζεις από τον Κινέζο επειδή είναι φτηνότερα. Μα εκεί δουλεύουν όλη μέρα για ένα πιάτο ρύζι και κάτι ψιλά κι εδώ είναι αλλιώς. Δεν έχουμε τα ίδια έξοδα, εμείς πληρώνουμε τα

πάντα, εκείνοι δεν πληρώνουν τίποτα, ούτε νερό ούτε ηλεκτρικό, τους τα παρέχει όλα η κυβέρνηση. Ακόμη και στον φτωχότερο και μην κοιτάτε τί δείχνει η TV.

Γκρέμισε κι εσύ το σπίτι σου, δολοφόνησε κι εσύ την οικογένεια του συνανθρώπου σου που μιλάτε την ίδια γλώσσα και γεννηθήκατε στα ίδια εδάφη. Μη διστάσεις. Μπορείς !!!!

Ας μην πω το ακραίο ότι αν θέλουμε αγοραστές για τα σουπερμάρκετ των πολυεθνικών, καλό θα είναι να αφήσουμε ελεύθερα τα σύνορα να περάσουν εδώ οι Σκοπτιανοί μιάς και θέλουν απεγνωσμένα να αποκτήσουν «ιστορία» και να μπάσουμε στην θέση τους στα Σκόπια όλους τους λαθρομετανάστες ώστε να αποκτήσουν δική τους νέα πατρίδα και να μην μας τα πρήζουν άλλο. Ιδέα για σφαλιάρες αλλά κάπου στέκει αν το δει κανείς σε βάθος.

Συνοψίζοντας και τελειώνοντας.

- 1) **Θέλω πίσω** το σπίτι μου και όλα όσα μου ανήκουν.
- 2) **Θέλω πίσω** την βιοτεχνία μου, που μου την έκλεισαν οι Κινέζοι μετά από υπογραφές Σημίτη για εισαγωγές από Κίνα ειδών που εγώ και τόσοι άλλοι παράγουμε εδώ και χρόνια και μάλιστα κλάσεις ποιοτικότερα και ανθεκτικότερα.
- 3) **Θέλω πίσω** την υγεία μου που την έχασα από το καθημερινό άγχος αν θα καταφέρω μέσα στο χιονόκρυο να βγάλω αρκετά για να φάμε στην οικογένεια επειδή ΟΛΑ μου τα παίρνει η ΔΕΗ, ΤΕΒΕ, νερό, τηλέφωνο κι αναγκάστηκα να βγάλω κάρτες για να ζήσουμε ενώ πριν δεν χρωστούσα σε κανέναν.
- 4) **Θέλω πίσω** τον παιδικό μου φίλο που αν κι επιστήμονας της NASA, πέθανε από το άγχος όταν επέστρεψε στην Ελλάδα επειδή ο Σημίτης (ή Ααρών Αζουρί, εβραίος,) δεν του έδινε δουλειά αν δεν γραφόταν στο ΠΑΣΟΚ. Έκανε αίτηση για σκουπιδιάρης και τον απέρριψαν. Αρχιμαλάκα Έλληνα, δεν είσαι ρατσιστής, είσαι δολοφόνος της ίδιας σου της ράτσας.
- 5) **Θέλω πίσω** τις καλοκαιρινές μου διακοπές που από το 1981 σταμάτησα να κάνω επειδή άλλαξε το πολίτευμα και τα νοίκια από 2.500 δραχμές εκτινάχτηκαν στις 30.000, το ψωμί από 10 δραχμές στις 100, το ρεύμα από 300 δραχμές το δίμηνο στις 9.000.
- 6) **Θέλω πίσω** τις παραλίες μας, που συρματοπλέχτηκαν και πλέον ανήκουν σε ανθρώπους «ανώτερου θεού».
- 7) **Θέλω πίσω** τα ελαιόδεντρα που υπήρχαν στα πεζοδρόμια προτού το ΠΑΣΟΚ τα αλλάξει με νερατζιές. Γιατί τουλάχιστον δεν φύτεψαν πορτοκαλιές; Για να μην χάσουν λεφτά τα σουπερμάρκετ;
- 8) **Θέλω πίσω** την πλατεία Ομονοίας και στην κατάσταση που την παρέλαβε πριν την χαλάσει το ΠΑΣΟΚ για να την μετατρέψει από

νύφη σε φτηνή πόρνη και στέκι εμπόρων ναρκωτικών υπό την προστασία της αστυνομίας.

9) **Θέλω πίσω** την παραλιακή οδό Ποσειδώνος από το ύψος του Φλοίσβου, όπως ήταν πριν την καταστρέψει το ΠΑΣΟΚ σε συνεργασία με την ΝΔ για να περάσει το ΑΧΡΗΣΤΟ τραμ, έτσι για τα μάτια των Ευρωπαίων για 1 μόνο μήνα στην Ολυμπιάδα. Έχασα τις μοναδικές βόλτες που μπορούσα να έχω στην ζωή μου, αφού τώρα για να παρκάρεις πρέπει πλέον να πας σε απόσταση 1.000 μέτρων κι απέναντι, με κίνδυνο να σε γράψουν οι υποτιθέμενοι τροχονόμοι.

10) **Θέλω πίσω** την ελευθερία μου να κυκλοφοράω τα βράδια ότι ώρα γουστάρω με την οικογένειά μου, όπου θέλω χωρίς τον φόβο ότι κάποιος από εμάς θα πάθει κάτι κακό από τους χιλιάδες διάσπαρτους και πανέτοιμους για φόνο ΛΑΘΡΟμετανάστες.

11) **Θέλω πίσω** την ελευθερία μου να κοιμάμαι στην βεράντα μου με ανοιχτή την πόρτα χωρίς ΛΑΘΡΟμετανάστες να με μαχαιρώσουν.

12) **Θέλω πίσω** όλα αυτά που οι κυβερνήσεις μου στέρησαν, κάνοντας ότι γουστάρουν χωρίς να με ρωτήσουν, διότι δεν έχω πια τίποτα να δείξω στα παιδιά μου σχετικά με το πώς ζούσαμε και το τί εστί αληθινή ελευθερία, φιλοξενία και παντελής έλλειψη καχυποψίας.

13) **Θέλω πίσω** την επιλογή μου μετά την δουλειά να φτιάχνω και να πουλάω ποπκόρν στην παραλία χωρίς να είμαι αναγκασμένος να πληρώνω και ΦΠΑ στην εφορεία ή να βγάλω άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος εφόσον δεν κλέβω, κάνω κάτι τίμιο με δικό μου ρίσκο εάν θα πουλήσω ή όχι. Έτσι έβγαλα τα πρώτα μου λεφτά σε ηλικία 13 ετών. Ποιός σας έδωσε το δικαίωμα να με μεγαλώσετε;

14) **Θέλω πίσω** τα παλιά βιβλία του δημοτικού να διδάσκονται τα παιδιά μου στο σχολείο με την ίδια μέθοδο που μεγαλώσαμε όλοι μας, με ιστορίες του Παπαδιαμάντη κλπ κι όχι με τον Αρμπέν (?) στην χώρα της Χωχαρούπας. Χάθηκαν Ελληνικά ονόματα και πόλεις; Πρέπει πάση θυσία να εκπορνευτούμε;

15) **Θέλω πίσω** τον εαυτό μου και το αυθόρμητο γέλιο μου, που δεν το έχασα μόνος μου αλλά μου το ΕΚΛΕΨΑΝ όλες οι κυβερνήσεις, καθεμία με τον τρόπο της και οι κάθε λογής ΛΑΘΡΟαλλοδαποί που κυκλοφορούν στην περιοχή μου ΟΛΕΣ τις ώρες της ημέρας ώστε πλέον δεν βλέπω Έλληνα αλλά πακιστανούς, Ρώσους, Αλβανούς, Κινέζους, Βούλγαρους και κάθε καρυδιάς καρύδι αλλά κανένα από τα δικά μας δέντρα.

Κι όμως δεν μετανάστευσα ούτε και πλήρωσα κάποιον δουλέμπορο να με πετάξει στην θάλασσα. Είμαι μετανάστης στον

τόπο μου, στην γειτονιά μου και για αυτό την πλήρη ευθύνη έχει ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (πατήρ και υιός) και ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ο νεώτερος.

Για αυτό λοιπόν, μιάς και είμαι κύριος του εαυτού μου και των πράξεών μου κι επειδή βαρέθηκα να ζω μεταξύ Ελληνογεννών Ελληνοφώνων καρεκλοκένταυρων, ιερέων και ιερειών του Απόλλωνα, μηχανικών UFO του Ποσειδώνα, ατόμων με αληθινές ειδικές ανάγκες αναγνώρισης και χειροκροτήματος, ατόμων που σε κρίνουν από τις λέξεις κι όχι από την ψυχή που έχεις, ατόμων που αποκαλούν προδότη και ανθέλληνα τον οποιοδήποτε έχει διαφορετική άποψη, ατόμων που για να δείξουν ότι «κάποιοι είναι» και δήθεν «κάτι αξίζουν», ατόμων χωρίς Ελληνική ηθική μα με σοβαροφάνεια, ατόμων που νομίζουν ότι είναι οι εθνοσωτήρες ενώ δεν μπορούν καν τον εαυτό τους να σώσουν από τον.... εαυτό τους, ατόμων ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ που όταν δουν κάτι ωραίο να στυλώνεται το γκρεμίζουν ύπουλα και συκοφαντικά, ατόμων που προσπαθούν να αποδείξουν στους άλλους χωρίς απτή απόδειξη ότι κατέχουν τα μυστικά και τα μυστήρια του σύμπαντος χωρίς να έχουν εντρυφήσει στο ίδιο τους το σώμα-καθρέφτη, που χωρίς να ξέρουν ΠΟΥ βρίσκεται το σπίτι τους κάνουν τον γνώστη πάνω στο πού βρίσκεται το σπίτι ενός άλλου χωρίς ποτέ να έχουν δει το σπίτι αλλά ούτε και τον άλλο, ατόμων που μόνο καλό έλαβαν από μένα και μου έδωσαν να φάω σκατά ενώ δεν ζήτησα καν να λάβω, ατόμων βαθιά και ρηχά θρησκευόμενων που όλα τα ήξεραν και τίποτα δεν ήξεραν κι ούτε ποτέ έκατσαν να συζητήσουν σαν άνθρωποι με άνθρωπο αλλά σαν ξερόλες με πανάσχετο, που σαν ξεροκέφαλοι δεν δέχονταν την συζήτηση όποιου είχε άλλη άποψη και χάθηκε πολύτιμος χρόνος από άπαντες ενώ το σύμπαν παρέμενε σταθερό, απαθές και χασκογελούσε από μέσα του επειδή δεν μπορούσαν να το διακρίνουν καθαρά αλλά μάλλον ούτε και να το δουν, κλπ, κλπ, κλπ, κλπ, κλπ,.....

(Στην παρούσα, εξαιρούνται του χεσίματος γύρω στα 15 άτομα από όσους θα λάβουν αυτό το μέηλ)

Αποφασίζω και με διατάζω, οριστικά και αμετάκλητα:

Από αύριο θα απέχω του διαδικτύου, από ιστοσελίδα και e-mail, κόβω την ιντερνετική μου σύνδεση και απέχω από κάθε Ελληνοκεντρική συζήτηση ή τηλεφωνήματα, επειδή βαρέθηκα να σας ακούω να λέτε ποιός είναι ποιο Έλληνας και ποιο Ελληναράς από τον άλλον. Τα e-mail που ξέρατε δεν ισχύουν πλέον.

Η Διαθήκη μου:

Σας παραδίδω τις τύχες της Ελλάδας. Παραμείνετε διαλυμένοι.

Μην σταματήσετε να την τεμαχίζετε σε όσο περισσότερα κόμματα και σε κομματάκια μπορείτε. Παραμείνετε σαδιστές για όσο περισσότερο διάστημα μπορείτε μέχρι να την αποτελειώσετε, μην ενωθείτε ποτέ και προπάντων μην τυχόν και δεν ψηφίσετε ιερείς και ιέρειες του Απόλλωνα, του Δία, του Ποσειδώνα, της Άρτεμης και του Γανυμήδη με τόνα αρχίδι για να σας πάνε μπροστά με τις διαφωτιστικές τους ιδέες και να σας σώσουν από την κατρακύλα.

Μην γίνετε ΠΟΤΕ ΈΛΛΗΝΕΣ από μέσα σας. Απέξω φωνάζτε το δυνατά μπας και το πιστέψουν κάποιοι τουρίστες για να υπάρξει ακόμα τουρισμός, αλλά προσπαθήστε να παραμείνετε όσο μπορείτε «υπερφίαλοι διασκορπισμένοι ΜΑΛΑΚΕΣ».

Δώστε τα χώματά μας στους αλλοδαπούς, ψηφίστε πρωθυπουργούς επειδή έχουν ωραία καράφλα ή επειδή τους ψηφίζει ο σύζυγος ή επειδή το λένε τα γκάλοπ. Μην τολμήσετε ποτέ να έχετε δική σας άποψη, θα χαλάσει το κέικ.

Μην αφήσετε τίποτα όρθιο, ακόμη κι αν αυτό είναι το ίδιο σας το σπίτι. Μην διστάσετε να σκύψετε και να φιλήσετε κατουρημένες ποδιές προκειμένου το αγράμματο παιδί σας να μην καθαρίσει καμπινέδες αλλά να τους καθαρίσει ένας μορφωμένος επειδή δεν είχε το γλείψιμο που είχατε εσείς.

Όταν σας λένε ότι η Μακεδονία είναι Σκοπιανή, πρέπει κάποια στιγμή να συμφωνήσετε. Επιτέλους, κάποιοι ΞΕΡΟΥΝ την δουλειά τους, ξέρουν τί κάνουν και το κάνουν συστηματικά. Γιατί να τους την χαλάσετε; Τόσο κόπο έκαναν. Εσείς είστε απλά αμαθείς, τεμπέληδες και καλοπερασάκηδες. Μην ενοχλείτε λοιπόν όσους δουλεύουν κι έχουν και σύστημα.

Ξεχάστε αυτά που σας μαθαίνανε στο σχολείο περί Ελληνικής ιστορίας. Είστε όλοι παιδιά του Αβραάμ, αυτός είναι ο πατριάρχης σας και δεν το ξέρατε. Γιατί αν ήταν ο άλλος, θα συμπεριφερόσασταν σαν ΕΛΛΗΝΕΣ και οι ΕΛΛΗΝΕΣ έχουν αρχίδια και δεν είναι ΑΡΧΙΔΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ.

Και τέλος, σας αφήνω το πολυτιμότερο πράγμα που παρέλαβα από εσάς σε όλη μου την θητεία σαν σκεπτόμενος Έλληνας.

Να το προσέχετε σαν κόρη οφθαλμού.

Ένα μεγάλο ΑΡΧΙΔΙ !!!!!

Αυτό παρέλαβα από εσάς και σας το επιστρέφω καλογυαλισμένο και άθικτο.

Επιστρέφω στον «πλανήτη μου», τα όσα είδα κι έμαθα από εσάς ήταν πέραν κάθε προσδοκίας. Δεν είστε άξιοι να λέγεστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, δεν αξίζετε ούτε για φτύσιμο και η λέξη «Δειλία» παίρνει υπόσταση με την μέχρι σήμερα απαθή στάση σας σε ότι κακό έκαναν στην πατρίδα σας.

Πούλησαν την μάνα σας, το βλέπατε και αντί να τους εμποδίσετε τους συνδράματε κιόλας.

Άραγε, ποιιά είναι η αληθινή μητέρα σας; Η μάνα που σας γέννησε ή εκείνη που γέννησε την μάνα που γέννησε την μάνα της μάνας σας και πάει λέγοντας; Τα χώματα που πατάτε και **ατιμάσατε** είναι η αληθινή και πρώτη μητέρα σας.

Παραμείνετε διασπασμένοι και σύντομα θα φύγουν κι άλλοι.

Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Εγώ, δεν πεθαίνω ΠΟΤΕ.

ΑΙΣΧΥΛΟΣ.