

Η ΚΑΡΤΑ του ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ «ΟΝΕΙΡΩΝ»



Στην τραγελαφική εποχή που ζούμε, εάν κάποιος τολμήσει να πει τα πράγματα με το όνομά τους, οι δήθεν ακροατές του προσάπτουν τίτλους όπως: «Αναιδής, βλάσφημος, ρατσιστής, ανθέλληνας, φασίστας, ανώριμος» κλπ, κλπ.

Φαντάζομαι λοιπόν μία εικόνα με 10.000 ακροατές στην εξέδρα και κάποιον ομιλητή να ανεβαίνει στο σημείο που είναι το μικρόφωνο. Ξαφνικά

βλέποντας όλους αυτούς, αναφωνεί:

«Πώωω ρε πούστη μου, τί λαοθάλασσα μη αναιδών, μη βλασφημών, μη ρατσιστών, μη ανθελλήνων, μη φασιστών και μη ανωρίμων είναι αυτή; Τί δουλειά έχω εγώ εδώ, ο αναιδής, βλάσφημος, ρατσιστής, ανθέλληνας, φασίστας και ανώριμος; Παρακαλώ, ελάτε όλοι εσείς στο μικρόφωνο, να πάω εγώ στην εξέδρα. Ύπουλοι, που πήγατε να με ξεφτιλίσετε βάζοντάς με στο μικρόφωνο να διακρίνομαι σαν την μύγα μεσ' το γάλα κι εσείς από κάτω να με χλευάζετε. Ελάτε εδώ στο μικρόφωνο, να με διδάξετε. Θέλω να γίνω «Τέλειος» σαν κι εσάς».

Αν λοιπόν νομίζετε ότι είστε «τέλειοι», παρακαλώ σταματήστε να διαβάζετε αυτές τις γραμμές. Γιατί αν συνεχίσετε να τις διαβάζετε θα πρέπει να αναγκάσετε τον εαυτό σας να **«σκεφτεί»** και ίσως αυτό να είναι λιγάκι κουραστικό για όσους έχουν συνηθίσει στην μασημένη τροφή, στον μπαμπά που τους έκανε δώρο εκείνο το αμάξι, στην δουλειά στο δημόσιο που τους έβαλε ο βουλευτής παιδικός φίλος του μπαμπά κι ας μην είχαν τις απαιτούμενες γνώσεις, ή στα λεφτά που τους λαδώνει η μαμά για να μην του αποκαλύψουν ότι πηδιέται με τον βουλευτή παιδικό φίλο του μπαμπά. (Έχουν γνώση οι φύλακες)

Η σκέψη που σας δίνω εδώ, είναι τζάμπα. Ο μόνος που αληθινά κουράστηκε είμαι εγώ, που έγραψα αυτές τις γραμμές. Αν σε αυτό ειδικά το κείμενο δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω αληθινά ονόματα, ίσως να οφείλεται στο ότι στην πραγματικότητα **δεν θέλω** κι όχι στο ότι δεν μπορώ. Σας λέω όμως τα πράγματα με το επώνυμο της γιαγιάς τους. Πιαστείτε από εκεί και ίσως βγάλετε άκρη.

Πριν μπω στο θέμα, θα πρέπει πρώτα να αποδείξω το γεγονός ότι η ΒΛΑΚΕΙΑ στον άνθρωπο είναι ανίκητη.

Τον Ιούνιο του 2011 μέχρι και λίγο προς τα μέσα Αυγούστου, καθημερινά συγκεντρώνονταν δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Διαμαρτυρόμασταν μέσα στα πολλά, για τις μειώσεις των μισθών μας από εκείνους που ήταν μέσα στην Βουλή και δεν είχαν το θάρρος αφού ήταν τόσο άντρες (μηδέ

εξαιρουμένων των γυναικών ή γυναιων) και υπόγραψαν τις καταδίκες μας και των παιδιών μας, να βγουν έξω να πάνε στα σπίτια τους με αμάξι.

Καθημερινά υπόγραφαν την καταδίκη μας απουσία ημών και μετά καλούσαν ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ και τους έσωζε/έπαιρνε από την ταράτσα της Βουλής.

Υπάρχουν σχετικά βίντεο για του λόγου το αληθές. Σε τόσα ύψη έχει φτάσει η θρασυδειλία και η ψευτομαγκιά των υπερελλήνων βουλευτών μας. Όταν παίρνεις μισθό το λιγότερο 10 με 15.000 ευρώ τον μήνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και με επιδόματα «έγκαιρου ξυσίματος αρχιδιών», δεν μπορείς να αισθανθείς το τί σημαίνει φτώχεια και να τρως από τα σκουπίδια. Αυτό που με λυπεί εκτός του ότι ίσως κάποτε να μην υπάρχουν ούτε σκουπίδια, είναι το ότι οι αστυνομικοί απέναντι στο πεζοδρόμιο της πλατείας Συντάγματος και σε όλες τις πλατείες της Ελλάδας, ΔΕΝ γνωρίζουν **πρόσθεση** και **αφαίρεση**.

Στο σχολείο μάθαιναν όπως φαίνεται το: «Φουσκώνω - Ξεφουσκώνω το ποντίκι» και το: «Πάνω χέρι κάτω χέρι, τίνος είν' το πάνω-πάνω».

Δηλαδή, κάποιες χιλιάδες Έλληνες απέναντι διαμαρτύρονταν έντονα που τα κυβερνητικά λαμόγια τους αφαίρεσαν με το «έτσι θέλω» 300 ευρώ για να τα πληρώσουμε με το ζόρι στην Ευρώπη ενώ οι ίδιοι μας κατέκλεψαν και μας τα φόρτωσαν. ΚΑΙ κερατάς ΚΑΙ πηδηγμένος. 700 ευρώ μείον 300 = 400 ευρώ μηνιαίος μισθός. Με αυτόν, άντε να πληρώσεις ενοίκιο, ρεύμα, κάρτες, νερό, τηλέφωνο, και προπάντων..... φαγητό. Ξαναδηλαδή,... Διαμαρτυρόμασταν επειδή η κυβέρνηση έκλεψε **και τον δικό τους μισθό**.

Δεν κατεβαίνει μόνο ο μισθός του πολίτη, κατεβαίνει και του αστυνομικού. Και αυτοί οι ανεγκέφαλοι μας έσπαζαν στο ξύλο και μας έστελναν στο νοσοκομείο σε κώμα, επειδή εμείς φωνάζαμε και διαμαρτυρόμασταν έντονα **που κατέβηκαν οι μισθοί τους**. Τί γνώμη έχετε για αυτό το γεγονός; Το θεωρείτε **ΥΓΙΕΣ** ???

Δεν νομίζω ότι ένας Έλληνας αστυνομικός που είναι κι ο ίδιος μέσα στα σκατά που οι πολιτικοί τον έριξαν, θα τολμούσε ποτέ να χτυπήσει έναν άλλον Έλληνα, έναν συνάνθρωπό του. Μόνο να τον χαϊδέψει και να τον προστατεύσει θα μπορούσε, όχι να του ανοίξει το κεφάλι στα δύο. Αυτό το άνανδρο και απάνθρωπο πράγμα, ΜΟΝΟ ένας ΞΕΝΟΦΕΡΤΟΣ ψεύτικος αστυνομικός θα μπορούσε να το κάνει !!! Τίποτα λοιπόν δεν μας εμποδίζει να σκεφτούμε ότι μας έχουν εισάγει ΞΕΝΟΥΣ, γνωστής εθνικότητας ξένους, άλλωστε αρκετές φάτσες έχουν αναγνωριστεί από το διαδίκτυο. Εάν όμως κάποιοι από δαύτους είναι Έλληνες, τότε ντροπιάζουν την μάνα που τους γέννησε.

Ίσως η επόμενη φορά που θα συναθροιστεί κόσμος στο Σύνταγμα να είναι καθοριστική. Ίσως και να μην σεβαστούν όσους δεν τους σέβονται και να θελήσουν να προελάσουν πάνω από τα πτώματα και τις πλαστικές διαφανείς ασπίδες τους. Κι αυτό επειδή θα έχουν νοιώσει μέσα στην ψυχή και στο πετσί τους ότι η ελευθερία ΠΟΤΕ δεν κερδήθηκε με λόγια αλλά πάντα με αγώνα.

Όταν αυτός που έχεις μπροστά σου, οχυρωμένος σαν αστακός, με ασπίδες, κράνη, όπλα, γκλομπ, δακρυγόνα, χειροβομβίδες έρχεται μαινόμενος προς εσένα, τον **εντελώς άοπλο** και μάλιστα προκαλώντας σε, τότε θα πρέπει να είσαι και ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΑΣ εάν δεν προσπαθήσεις με κάθε τρόπο να τον ξαπλώσεις

κάτω, να τον αφοπλίσεις, να τον δέσεις και να τον σύρεις έπειτα μαζί με τους άλλους ομοίους του σε δικαστήρια. Επειδή στην περίπτωση αυτή, υπάρχει μαζική επίθεση ΕΝΟΠΛΩΝ σε παντελώς ΑΟΠΛΟΥΣ. Οι οποίοι άοπλοι πληρώνουν τον μισθό αυτών των πάνοπλων αστακών. Κάθε δακρυγόνο που σκάει, είναι κι ένα ποσοστό από την τσέπη των χιλιάδων αόπλων. Μετά θα έχουν το θράσος να τους βάλουν να το πληρώσουν για να αντικατασταθεί η απώλειά του.

Μέχρι εδώ, ελπίζω να κατάφερα να σας αποδείξω ότι η βλακεία είναι ανίκητη. Λυπάμαι, που οι αστυνομικοί υποτίθεται ότι διαθέτουν αρκετή δόση εξυπνάδας μας απέδειξαν πολλάκις το αντίθετο. Όχι μόνο χτυπώντας μας αλύπητα, αλλά και βάζοντας δικούς τους μεταμφιεσμένους να ξεκινούν επεισόδια.

Σας παρακαλούμε, την επόμενη φορά που θα χτυπάτε την μάνα και τον πατέρα μας, να αφαιρέσετε την λέξη «Ελληνική» από το «Αστυνομία» καθώς και την Ελληνική σημαία από το έμβλημα. ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΞΙΖΕΙ, ΤΑ ΒΕΒΗΛΩΣΑΤΕ !!! Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού. Το τρις; Το τετράκις; Το πεντάκις; Το εξάκις;

Άλλη μία τρανή ατράνταχτη απόδειξη του ότι η βλακεία είναι ανίκητη, είναι τα αποτελέσματα των εκλογών του 2012, της 6^{ης} Μαΐου και 17^{ης} Ιουνίου.

Να χέσω εγώ κάτι «Αγανακτισμένους» που φασκέλωναν στο Σύνταγμα τους υπουργούς, επειδή λέει, τους έκοψαν τα λεφτά από τις συντάξεις και από τους μισθούς. Να υποθέσω ότι διαδήλωναν επειδή προτιμούσαν να μην τους χαρακτηώνει το ΠΑΣΟΚ αλλά η ΝΔ; *(πανίβλακα Έλληνα)*

Και μιάς κι αρχίσαμε τις φιλοσοφικές φράσεις, ας μην ξεχάσουμε και την πιο βασική: «Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον».

Επειδή όμως το σκοτάδι είναι αναπόφευκτο, όσο αυτό διαρκεί κάποιοι μπορούν και κρύβονται. Πάντα όμως ξημερώνει. Κι άμα σε πάρει ο ύπνος πάνω σε μια ακτίνα του ήλιου, μπορεί να σε ψήσει και να μην το πάρεις χαμπάρι. Όταν θέλεις να κάνεις κάποιον να αποκτήσει ανοσία σε μία λέξη ή φράση, αρκεί να του την λες συνεχώς. Μετά θα χάσει το νόημά της. Ακόμη και τ' όνομά του θ' ακούει και δεν θα γυρίζει να δει ποιός τον φωνάζει. Επί παραδείγματι, αν σας λέγανε συνεχώς ότι η Κύπρος προδόθηκε ή ότι φταίει η χούντα, εσείς πλέον ότι κι αν ακούγατε θα σας πέρναγε απαρατήρητο, ακόμη κι αν σας αποκάλυπταν *(λέμε τώρα)* την αλήθεια η οποία θα ήταν ας πούμε ότι 2 ιστορικά πρόσωπα της εποχής ήταν να υπογράψουν συμφωνία ένωσης Ελλάδας – Κύπρου και να γίνουν εξορύξεις πετρελαίου στον Ελλαδικό και Κυπριακό χώρο. Όπως γνωρίζετε, ήδη έγιναν γεωτρήσεις πριν αρκετά χρόνια στην Θάσο, βρέθηκε πετρέλαιο και εμείς δεν παίρνουμε φράγκο, τα παίρνουν όλα άλλοι. Ξαφνικά, *(υποθετικώς πάντα)* 2 μέρες πριν την υπογραφή της συμφωνίας τα 2 ιστορικά μας πρόσωπα βρίσκονται μπροστά από έναν εκβιασμό. Κάποια καλά γνωστά παιδιά που είχαν συμφέρον να μην έχουμε δικό μας ορυκτό πλούτο, πασάρουν μερικά μικρά παιδάκια στους 2 ηγέτες, τα πηδάνε κανονικά οι κρυφο-παιδόφιλοι ηγέτες μας και τα γνωστά καλά παιδιά τραβάνε βίντεο εν αγνοία των άλλων δύο. Την ημέρα της υπογραφής, τους δείχνουν τα βίντεο κι αρχίζει ο εκβιασμός, η ένωση με την Ελλάδα χάνεται, τα πετρέλαια πάνε σε άλλα χέρια και έρχεται κι ένας πόλε-

μος για να επισφραγίσει τον εκβιασμό. (Λέω εγώ τώρα ρε παιδάκι μου, λέω. Υποθέσεις κάνουμε)

Αν ας πούμε σας έλεγε κάποιος όλα αυτά, τα δικά σας αυτιά θα άκουγαν μόνο τις λέξεις **προδοσία** και **χούντα**. Τίποτα άλλο. Οπότε κι αν είναι αλήθεια, γιατί να αξίζει τον κόπο να χάσει τον χρόνο του κάποιος μαζί σας εφόσον δεν θέλετε να δείτε μπροστά από την μύτη σας και τ' αυτιά σας έχουν μαρμελάδα;

Ή... (ας κάνουμε λίγες ακόμα υποθέσεις) κι αν ακόμη σας έλεγε κάποιος ότι εδώ στην Ελλάδα ΗΔΗ υπάρχουν ένα εκατομμύριο αλλοδαποί μαυριδεροί μουσουλμάνοι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι **στρατιώτες δολοφόνοι**, με ένα τατουάζ μικρής μαργαρίτας στο χέρι για να αναγνωρίζονται και την δεδομένη στιγμή θα δημιουργήσουν επεισόδια και θα χυθεί αίμα, εσείς θα κατονομάζατε «Γραφικό» όποιον σας το έλεγε.

Επειδή έχετε πάθει **ανοσία** στις λέξεις κι επειδή έχουν βγει ουκ ολίγοι ΓΑΜΗ-ΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΟΠΩΛΕΣ και λένε διάφορα τέτοια για να σας μουδιάσουν το μυαλό και να ρομποτοποιηθείτε. Θα κατονομάζατε Γραφικό τον οποιονδήποτε, χωρίς καν να σκεφτείτε το γεγονός ότι ΟΛΟΙ οι ΛΑΘΡΟ που δήθεν ξεβράζονται από την θάλασσα είναι όλοι τους ίδιας ηλικίας. Κι έτσι, έχετε την πληροφορία και την πετάτε στα σκουπίδια σαν καλά ρομπότ αλλά και σαν καλοί ψηφοφόροι του οποιουδήποτε ΜΑΛΑΚΑ γνωρίζει άριστα την ξύλινη γλώσσα και σας χαϊδεύει τα αυτιά. Κι άμα σας πει κάποιος και ΠΟΥ στο διάολο κρύβουνε τα όπλα, θα τον ξεχέσετε και θα τον πείτε και φαντασιόπληκτο. Ακόμη και UFO να περάσει από δίπλα σας, θα νομίσετε ότι είναι το Candid Camera. **Τόση** ρομποτοποίηση έχετε πάθει. Γι' αυτό είσαστε έτσι, επειδή απωθείτε με τον τρόπο σας τον καθένα που ίσως πάει να σας δώσει μία πληροφορία. Δεν είναι ανάγκη να σας την δώσει όπως είναι, μία ζωή την έχει. Άμα τον φάνε πάει στο καλό. Το αξίζετε όμως να πεθάνει κάποιος για την πάρτη σας; Εγώ νομίζω ότι δεν το αξίζετε.

Επειδή όπως είπε ο Δ. Σολωμός: «**Σαν μισούνται ανάμεσά τους, δεν τους πρέπει λευτεριά**».



Τολμώ λοιπόν να φτάσω στο κυρίως θέμα, που είναι η Κάρτα του Πολίτη, ή αλλιώς η μάλλον νέα μας ταυτότητα που λέγεται ότι θα προσπαθήσουν να μας φέρουν και να μας εκβιάσουν να την δεχτούμε, μέσα στο 2012-13.

Δηλώνω ότι δεν είμαι χριστιανός, γούστο μου και καπέλο μου, δεν ενοχλώ κανέναν. Ούτε μουσουλμάνος ούτε Βουδιστής ούτε 12θειστής. Είμαι απλά: ΕΓΩ !!! Κι επειδή ζω πάνω σε αυτόν τον πλανήτη όπου έχω δει πανάγρια ζώα να συμπεριφέρονται στα θύματά τους με σεβασμό και να τα χαϊδεύουν όταν δεν είναι η ώρα της τροφής, έχω υποχρέωση πριν κρίνω κάποιον να μελετήσω το τί έχει πει και το πώς συμπεριφέρεται. Έτσι, απορρίπτοντας την χριστιανική βίβλο

σε ΟΛΑ όσα γράφει, κράτησα στην άκρη του μυαλού μόνο μερικά σημεία που μου κίνησαν το ενδιαφέρον. ΚΑΙ λόγω εποχής αλλά ΚΑΙ επειδή αν θέλω να νικήσω τον εχθρό μου θα πρέπει πρώτα να μάθω τον τρόπο που σκέφτεται.

Κράτησα λοιπόν μονάχα αυτές τις ηλιθιότητες περί 666 και έλευσης του αντίχριστου. Τα έτη 2011-2012 είναι δύο χρονιές που έγιναν και θα γίνουν πολλά άσχημα στην Ευρώπη και μάλιστα χωρίς την αμέριστη βοήθεια των Αμερικάνων. Μονάχα ένα μικρό σπρωξιματάκι, τίποτα άλλο. Βλέπετε, μάθαμε να βγάζουμε τα μάτια μας και μόνοι μας. Όλα όμως είναι προκανονισμένα για να γίνουν. Οτιδήποτε, δεν γίνεται τυχαία αλλά κατόπιν ωρίμου υπογείας μελέτης και τεσταρίσματος αντοχών. Όπως μας τεστάρησαν πριν 4 χρόνια που κατέστρεψαν την Αθήνα ολόκληρη (αλλοδαποί ήταν... θυμάστε;) και σκότωσαν και τον πισσικα. Όπως έγινε και με την δήθεν καταστροφή του Κορανιού από δήθεν αστυνομικό πέρσι που οι μουσουλμάνοι έκαψαν την Αθήνα και ο Τσίπρας τους υποστήριζε. Και άλλα πολλά. Φέτος μετά από τις εκλογές θα φάμε το μεγαλύτερο τεστάρισμα όλων των εποχών. Κι εκεί θα δείξει το εάν έχουμε μυαλό και τσαγανό μέσα μας. Θα κάτσουμε να μας αφανίσουνε και να καθορίζουν τις ζωές μας και τις κινήσεις μας ή θα αντισταθούμε με τίμημα την ίδια μας την ζωή; Αυτό το τεστ δεν θα είναι ένα απαλό χάδι όπως τα προηγούμενα, θα είναι πιστόλι στον κρόταφο. Κι ΑΝ τελικά ΔΕΝ είστε ΑΒΟΥΛΟΙ και ΜΑΛΘΑΚΟΙ, θα τους σταματήσετε. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ θα τους σταματήσουμε. Η θρησκεία δεν έχει καμία θέση στο παρόν θέμα, παίζεται μονάχα η προσωπικότητά μας και οι ανθρώπινες ελευθερίες μας.

Θα μας πασάρουν με το ζόρι την κάρτα του πολίτη, η οποία μέσα στις άλλες χρήσεις της θα είναι και ταυτότητα μαζί, ίσως και διαβατήριο. Θα κάνεις αγορές στο σουπερμάρκετ της γειτονιάς σου ή στον Νότιο Πόλο και θα γνωρίζουν ΠΟΥ ακριβώς βρίσκεσαι, τί έφαγες, πότε έκλασες, πότε ήπιες καφέ και τί μάρκα καπότες αγόρασες, αν είναι με ραβδώσεις ή με γεύση μπέικον.

Ανά πάσα στιγμή που θα τους κάτσεις στον λαιμό, θα μπορούν να σου προσθαιφαιρούν στοιχεία με αυτά που συμφέρει εκείνους.

Εκείνοι, θα ΕΧΟΥΝ πρόσβαση στην κάρτα σου, εσύ όμως.... ΟΧΙ.

Εκείνοι, θα μπορούν επειδή ο χειριστής του τερματικού είναι δικό τους άτομο, να φαίνεται ότι δεν αγόρασες τίποτα κι ότι φυτοζωούν, εσύ όμως θα φαίνεσαι ότι συνεχώς ξοδεύεις. Κι έτσι θα σε φορολογήσουν ανάλογα και θα σου πούνε και ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΡΕ ΜΑΛΑΚΑ !!! Όποτε γουστάρουν θα μπορούν να σου προσάψουν καταχρήσεις, εγκλήματα, φυλακίσεις που ΔΕΝ έφαγες ποτέ σου κι άντε εσύ μετά να ξεμπερδέψεις. Θες να ταξιδέψεις στο εξωτερικό; Στο αεροδρόμιο ο αστυνομικός θα βλέπει στην κάρτα σου ότι έχεις συλληφθεί ή καταζητείσαι κι αν μην έχει συμβεί αυτό, ότι είσαι φυγόδικος, ότι είσαι επικίνδυνος, ότι πας κόντρα στο σύστημα, ότι πρέπει να σε παρακολουθούν, κλπ, κλπ.

Εσύ όμως, γιατί να μην έχεις πρόσβαση σε ΟΛΑ τα στοιχεία της κάρτας σου; Κι αν υποθέσουμε ότι σκάει μια βόμβα μέσα στο τερματικό και χάνονται όλα τα αρχεία, αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς είμαστε ανύπαρκτοι;

ΜΗΝ ΔΕΧΤΕΙΤΕ/ΔΕΧΤΟΥΜΕ τις νέες ταυτότητες. Τόσα χρόνια με τις παλιές ΓΝΩ-ΡΙΖΑΜΕ ποιοι ήμασταν και μας αναγνώριζαν. Τώρα θα πρέπει να γίνουμε ψη-φιακοί; ΟΧΙ !!!

Το θέμα δεν έχει καμία σχέση με τις Χ.Ο. «μαλακίες» περί αντιχρίστου.

Είναι απλά κοινωνικό, καταπατά τις ανθρώπινες ελευθερίες και αξίες και αντί για όνομα είσαι απλά ένα ψηφίο σε κάποιο τερματικό της κυβέρνησης.

Ας μην είμαστε βλάκες, δεν χρειάζεται να μας χαράξουνε τίποτα στο χέρι. Αφού μπορούν κάλλιστα **να μας το δώσουνε στο χέρι** να το κουβαλάμε μόνοι μας στο πορτοφόλι, στην τσέπη, στο σακάκι, οπουδήποτε.

ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ ΕΠΙΜΟΝΩΣ. Θα μας φτύνουν τα παιδιά μας μεθαύριο.

Όπως κι εσάς που ξαναψηφίσατε τους ίδιους σε αυτές τις εκλογές και ΠΟΥΛΗ-ΣΑΤΕ τις ζωές τους, άχρηστοι θρασύδειλοι καλοπερασάκηδες ταξερόλες νέο-έλληνες γονείς, βολεμένοι καναπεδιάρηδες του κερατά.

ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΤΕ τα παιδιά σας. ΑΧΡΗΣΤΟΙ !!!

Ας απευθυνθώ μόνο σε όσους κατόρθωσαν να μην ψηφίσουν την επαναφορά του δημίου στην Βουλή των Ελλήνων:

«Η βότκα με πάγο καταστρέφει τα νεφρά... Το ρούμι με πάγο χαλάει το συ-κώτι... Το ουίσκι με πάγο βλάπτει την καρδιά... Το τζιν με πάγο κάνει κακό στον εγκέφαλο... Η Cola με πάγο χαλάει τα δόντια...

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΟ,..... προφανώς κάνει κακό.

Αν δεν ψηφίσουμε το κόμμα της ΝΔ θα πάθουμε διάφορα κακά, Αν δεν ψηφί-σουμε το κόμμα του Πασόκ θα πάθουμε περισσότερα, Αν δεν ψηφίσουμε το κόμμα του Τσίπρα, το κόμμα του Καμμένου, το Κόμμα του τάδε και του δείνα, θα μας κλαίει η μάνα μας, κλπ, κλπ.

ΗΘΙΚΟΝ ΔΙΔΑΓΜΑ:

Βάλτε επιτέλους μία **ΤΕΛΕΙΑ** στα **κόμματα**, γιατί.... προφανώς κάνουν ΚΑΚΟ !!!»

Και λίγο ακόμη πιο κατανοητά, αλλά ακραία:

«Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε και να εμπεδώσουμε ότι αυτό το όνειρο Ανήκει σε εμάς και μόνο σε εμάς. Το όνειρο αυτό είναι ΔΙΚΟ ΜΑΣ, καταδικό μας. Και ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ είμαστε οι ιδιοκτήτες του ονείρου μας, ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ. Οτιδήποτε παρεισφρέει μέσα στο ΔΙΚΟ ΜΑΣ όνειρο, είναι ξένο σώμα και ΠΡΕ-ΠΕΙ να το απομακρύνουμε οπωσδήποτε, εάν θέλουμε να συνεχίσουμε να είμα-στε μέσα στο δικό μας όνειρο και να μην «ρουφηχτούμε» μέσα στο όνειρο ενός άλλου. Δεν πρέπει να αφήσουμε να μας πάρει το όνειρο μαζί του, ΕΜΕΙΣ είμα-στε που πρέπει να οδηγήσουμε το δικό μας όνειρο στην έκβαση που επιθυμού-με αυτό να έχει.

Στην περίπτωσή μας, είμαστε το όνειρο της μάνας μας. Της Ελλάδας. Αν τιμού-με την μάνα μας, τότε ας γίνουμε οι τιμονιέρηδες στο όνειρό της, αφού κι εμείς την ίδια ονειρευόμαστε. ΕΜΕΙΣ είμαστε που θα πάμε την μάνα μας εκεί που

αυτή θέλει. Μπορούμε; ΝΑΙ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ !!! Αρκεί να εστιάσουμε ΟΛΟΙ στο ίδιο όνειρο, στον ίδιο ονειρικό δρόμο, στον ίδιο στόχο.

Κι αν μας πουν ότι ονειρευόμαστε, θα τους ξυπνήσουμε απότομα για να διαπιστώσουν την «πραγματικότητά μας».

Αυτό το όνειρο είναι δικό μας, ο κομματικός φασισμός πρέπει να εμποδιστεί με κάθε μέσον, απέχουμε από κόμματα, χρώματα κι εθνοσωτήρες, δεν πιστεύουμε κανένα ΜΜΕ, δεν ρομποτοποιούμε το μυαλό μας, σταματάμε να τρώμε κουτόχορτο κι ότι μας πασάρουν για βρώσιμο ενώ στην πραγματικότητα κρύβει μέσα του δηλητήριο. Δεν μπορούν 300 καλοζωϊσμένοι και καλοπληρωμένοι να καθορίζουν την πορεία του ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΟΝΕΙΡΟΥ !!!

Ουτοπικό;;; ΌΧΙ. Αρκεί να το θέλετε/θέλουμε. Κάποτε πρέπει να αρχίσετε να δίνετε οντότητα στα "ΘΕΛΩ" σας. Είναι στο χέρι σας να ελευθερώσετε την μάνα σας ή την αγαπημένη σας και να την έχετε και πάλι για πάντα δική σας. Μόνο, αυτή την φορά φροντίστε να την έχετε πάντα αγκαλιά. Οι ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ ακόμη συνεχίζουν να κυκλοφοράνε ελεύθεροι.

Χρησιμοποιήστε την λέξη: "**Αδύνατον**", με την μεγαλύτερη δυνατή "Προσοχή". Διότι:

"ΟΥΤΟΠΙΑ δεν σημαίνει ακριβώς ΟΥ-ΤΟΠΟΣ, δηλαδή Τόπος Ανύπαρκτος, αλλά ένα μεγάλο ΟΥ, ένα ΟΧΙ που λέτε όλοι εσείς καθημερινά στον εαυτό σας κι έτσι δεν μπορείτε να δημιουργήσετε τον ΤΟΠΟ.

Ουτοπία δεν είναι αυτό που δεν υπάρχει αλλά αυτό που **εσύ δεν το αφήνεις να υπάρξει.**

Και δεν θα υπάρξει ποτέ Ευημερία, εάν εσείς δεν πιστέψετε στην δύναμη της φωνής σας, στην δύναμη της θέλησής σας, στην δύναμη της δικαιοσύνης που έχει γενέτειρα την Ελλάδα.

ΠΕΤΑΞΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ ΜΑΣ.

ΤΩΡΑ !!!!

Γιάννης Φραγκούλης.

Συγγραφέας – Υβριστής, Ανεγκέφαλος & Ανθέλληνας.
(Δεν πηδιόμεθα λέω εγώ)

